

spreektekst wethouder Jocko Rensen  
Dodenherdenking – 4 mei 2019

---

Door de ogen van een kind

‘Geloven in en met kinderen’.

Zo luidt de titel van het boek dat ik onlangs ontving uit handen van vertegenwoordigers van Vereniging Oud-Linschoten.

Deze publicatie is in 2013 verschenen, ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Timotheus-school hier in Linschoten.

Het boek gaat met name in op het leven van de kinderen die deze school gedurende haar bestaan bezochten.

Graag deel ik met u een citaat uit het boek.

*‘De schooltijd van Rietje van Kempen speelt zich af tijdens de mobilisatie- en oorlogstijd (1939 tot 1945). Al voordat in mei 1940 de oorlog uitbreekt, wordt aan de kinderen op school geleerd wat te doen bij luchtalarm.*

*Geregeld worden er lucht-alarm-oefeningen gehouden.*

*De bedoeling is vooral om binnen beschutting te zoeken onder tafel of schoolbank en buiten in een schuilkelder of slootkant’.*

Einde citaat

Dit schetst een bijzonder tijdsbeeld dat we ons tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen.

Regelmatig bezoek ik basisscholen. Ook hier in Linschoten.

Oog-in-oog met de kinderen, denk ik dan terug aan de manier waarop ik op hun leeftijd naar de wereld keek.

Begin jaren '70 drong de betekenis van 4 mei geleidelijk tot mij door. Als kind was ik vaak bij mijn opa en oma.  
Ik mocht ook mee naar de 4 mei herdenking in hun dorp.  
De stilte maakte indruk op mij. Net als de blik op hun gezicht.  
Zelden spraken zij over de oorlog.  
De blik in hun ogen was echter veelzeggend.

Vrijheid en democratie. Bij mijn opa en oma stonden ze altijd hoog in het vaandel.  
Natuurlijk gevoed door hun persoonlijke ervaringen en gevoelens.

Mensen, momenten en tijd: ze vormen ons.  
We geven momenten door, zoals mijn opa en oma aan mij.  
We hebben allemaal ons eigen persoonlijke verhaal.  
Net als Rietje van Kempen.

Tijdens 4 mei herdenkingen heb ik in de loop der jaren veel verhalen gehoord.  
Ook heb ik de 4 mei herdenking door de tijd heen zien veranderen.  
Generaties schuiven door en nieuwe generaties sluiten aan.  
Tegenwoordig voorziet het Nationaal Comité 4 en 5 mei de herdenking ook van een thema.  
Voor dit jaar is dat het thema 'In vrijheid kiezen'.

Wij kunnen in vrijheid kiezen, mede door hen die we hebben verloren.

Graag nodig ik u uit om straks de stilte te voelen. Om in uw verbeelding te kijken door de ogen van kinderen zoals Rietje.  
Daarbij hoop ik oprecht dat wij de wereld samen een beetje mooier maken, mooier dan dat zij was, in vrijheid kunnen blijven kiezen en nooit vergeten waar we vandaan komen.